



Lindqvist Bygg AB



Elektrobladh AB

[Konstnär Ulla Bolin](#)



SMIDMEK



Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia April 2013

I slutet av mars var vi i Nepal och besökte de elva tjejerna på barnhemmet. Det var otroligt roligt att komma dit igen och vi hade verkligen en värdefull och kul tid tillsammans. Man kan läsa mer om vistelsen där på bloggen <http://blog.thestep.se>

Barnen höll på att skriva sina "final exams" när vi var där och strax efter att vi hade kommit hem till Sverige, fick vi besked om att samtliga tjejer hade klarat alla sina examinationer och att de alla på så sätt kunde flyttas upp en årskurs. Roligt!

Under april månad har de ju sitt längsta skollov, då det är nu de byter läsår. Varje år har de åkt iväg på en kortare liten resa någonstans i Nepal. De har varit uppe i Pokhara en gång, nere i Chitwan två gånger och en gång uppe vid Manakamana Tempel. Detta år hade de starka önskemål om att åka till Lumbini, som är den plats i södra Nepal, på gränsen till Indien, där Buddha föddes. De flesta tjejerna på barnhemmet är ju buddhister så de ville verkligen komma till denna viktiga plats. Vi var först lite tveksamma, eftersom det är en ganska lång bussresa och av erfarenhet vet vi att det ofta är rätt jobbigt för dem att sitta en gammal buss på extremt dåliga vägar. Rajeev gav till slut med sig och vi bestämde att de skulle få besöka Lumbini och så glada vi är för det! Bussresan både dit och hem gick visst jättebra och de fullkomligt älskade Lumbini.

Buddha föddes här i Lumbini 623 år före Kristus och idag är det ett viktigt pilgrimsmål för buddhister från hela världen. Det finns många olika stupor och många olika kloster i detta område och de var fullt sysselsatta i tre hela dagar med att besöka så många kloster och stupor som möjligt. De bodde på fint hotell och åt god mat varenda dag!



Framför "Great Lotus Stupa".



Buddha skall ha fötts.

Susma, Shakira och Hira i trädgården där



Utanför ett stort kloster.



Inne i ett av alla kloster.



Susma, Parmila och Shakira.



Utanför ”World Peace Pagoda”.

Under detta långa skollov, är det också mycket tid som läggs på föreberedelser inför nästa läsår. Bl a skall alla nya skolböcker köpas. Då går man till skolan och står i långa köer för att få tag på alla skrivböcker, textböcker, pennor suddgummin etc.



Mina och Rista med nya texthäften.



Hira och Shakira på skolgården.



Smitri, Rista och Parmila i affär där nya skoluniformer köps.



En trött Yuta och en trött Susma i en skoaffär, där nya uniforms-skor köps.



Under lovet har också de nya tjejerna vaccinerats och läkarundersökts. Här får Hira en vaccinationsspruta.



Parmila vaccineras.



Läkare lyssnar på Yutas hjärta.

Under lovet har det också flyttat in en ny, tolfte tjej, till The Step. Hon heter Susmita och är 7 år gammal. Hennes far är död och hennes mamma är dövstum och väldigt fattig. Susmita har aldrig gått i skolan innan och kommer nu att börja i klass "Nursery".



Med vänlig hälsning Sofia & Christian