



Elektrobladh AB [Konstnär Ulla Bolin](#) Acta Kapitalförvaltning



## Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011

Den 18 september inträffade en kraftig jordbävning i Indien och Nepal. Epicentrat låg i gränsområdet mellan de båda länderna och det hade skakat rejält i Kathmandu. Just när det inträffade befann sig alla barn, personal och Bhiki inomhus och läste läxor. De sprang alla ut till det öppna, gröna fältet precis utanför byggnaden och där hade de stannat en bra stund innan de hade återvänt in igen. Byggnaden som barnhemmet ligger i skadades inte, men flera andra byggnader i Kathmandu rasade eller förstördes. Vi är så tacksamma för att barnen mår bra och att ingen kom till skada.

Dashain, årets största högtid, har nu inletts. Flera av flickorna har åkt hem till sina hembyar under de femton dagar långa skollovet. Neru och några barn är kvar på The Step och firar ordentligt.

Vi tänkte att vi skulle börja presentera flickorna lite bättre. Så denna gång berättar vi lite mer om systrarna Samjhana Lama och Srijana Lama, som var de två första flickorna som kom till The Step. Det var den 7 december 2008 som deras mamma knackade på grinden till The Step. Hon hade hört talas om det nystartade barnhemmet och önskade att hennes döttrar skulle få möjlighet att bo och växa upp här. Srijana var då sex år gammal och Samjhana fem år gammal.

Familjen kommer ursprungligen från ett bergsområde långt ifrån Kathmandu, som heter Dolakha. Det gränsar mot Tibet och är bortom Everest-regionen (Solukhumbu). När Samjhanas och Srijanas pappa lämnade deras mamma för en annan kvinna i hopp om att istället få söner, tog mamman med sig barnen till Kathmandu för att försöka hitta försörjning. Mamman fick tag på ett litet rum som de hyrde och delade tillsammans med två andra

familjer. Någon månad kunde den äldre systern Srijana för första gången gå i skolan (många barn börjar skolan när de är tre eller fyra år), men pengarna till skolavgifterna tog slut. När mamman senare inte heller hade pengar till hyran, kom hon till The Step med döttrarna. Rajeev berättade att det var ett otroligt sorgligt avsked och att lillasyster Samjhana var väldigt ledsen i början. Personalen gjorde allt för att försöka trösta henne, men det var storasyster Srijana som lyckades bäst med det.

Idag mår de båda bra och är de båda glada över att vara på The Step.

Båda två älskar att gå i skolan! Samjhana bröjade i Lower Kindergarden Class, fortsatte till Upper Kindergarden Class och går idag i första klass. Srijana började i Upper Kindergarden Class, fortsatte till första klass och går idag i andra klass. De är båda duktiga i skolan. De har hunnit bli åtta respektive nio år gamla och har lärt sig att läsa och skriva både på nepalesiska (ett annat alfabet) och engelska. Srijana vill bli pilot och Samjhana vill bli läkare.

Srijana tycker om att sjunga och dansa, men Samjhana tycker ännu bättre om att sjunga och dansa. Srijana tillbringar mycket tid tillsammans med barnhemmets hund, Amigo, och är ofta ute och går med honom. Samjhana ritar en hel del. De är också förtjusta i att gå till buddistiska tempelområden och att åka på utflykter.

Deras mamma arbetar idag som städerska på ett företag och har återigen kunnat börja hyra ett rum. Hon bor således i Kathmandu och kommer någon gång om året och hälsar på sina båda döttrar. De år som mamman har haft någonstans att bo under Dashain, har flickorna tillbringat några dagar tillsammans med henne. Så just nu, är de tillsammans med deras mamma och firar Dashain.



Srijana och Samjhana i december 2008

efter endast några dagar på The Step.



på The Step.

Srijana läkarundersöks efter några veckor



hälsoundersökning direkt.

Samjhana fick också en



våren 2009.

Srijana och Samjhana efter ett några månader hos oss,



började direkt träna på bokstäver.

De började i skolan i januari 2009 och



De båda systrarna sommaren 2009.



Srijana och Samjhana hösten 2009.





Systrarna sommaren 2010.

### **Bilder på lillasyster Samjhana**



Samjhana våren 2009.



Samjhana hos frisören, sommaren 2009.



Samjhana hösten 2009.



Samjhana har dansuppvisning hösten 2009.



Samjhana hösten 2009.



Samjhana hösten 2009



Samjhana sommaren 2010.



Samjhana sommaren 2010.



Samjana sommaren 2010





Samjhana vinter 2010.



Samjhana fyller 7 år 2010.



Samjhana framför sin tårta. Kvinnan i blå Kurta Salwar bakom henne är hennes mamma som detta år kom och firade födelsedagen tillsammans med henne och de andra barnen.



Samjhana fyller 8 år 2011.



2011.

Samjhana har födelsedagstårta i ansiktet,

## Bilder på storsyster Srijana



Storsyster Srijana våren 2008.



Srijana sommaren 2009.



till skolan, hösten 2009.

Srijana putsar skorna innan hon går iväg



Srijana hösten 2009.



Srijana hösten 2009.



Srijana vintern 2009.





Srijana våren 2010.



Srijana sommaren 2010.



Srijana sommaren 2010.



Srijana sommaren 2010.



Srijana sommaren 2010.



Srijana sommaren 2010.



Srijana fyller 8 år 2011.

Fler bilder på Samjhana och Srijana finns på hemsidan under ”Flickorna” och under ”Aktuellt”.

Med vänlig hälsning  
Sofia & Christian Lindblom  
[www.thestep.se](http://www.thestep.se)